

Mundtlig beretning FKF 10. marts 2018

At være unyttig

2017 har været et godt arbejdsår i Foreningen af Kristne Friskoler. Der har været udfordringer, men også meget at glæde sig over. FKF er i god gænge med arbejdsro på de indre linjer. Det giver tid til refleksion. Det er et godt udgangspunkt for det arbejde, som FKF står midt i.

Der er en iver og livskraft på de fleste af de nuværende 35 kristne friskoler, som er tilsluttet FKF. Det tegner godt for fremtiden. En ny kristen friskole er på vej i Århus, men desværre lukker Lemvig Kristne friskole til maj. Det samlede elevtal er svagt stigende. Det er fint, men det er ikke et mål i sig selv med flere elever. Derimod er målet at drive god skole for de elever, som allerede går på de kristne friskoler.

Status her og nu er, at de kristne friskoler har det godt og trives. FKF kan være tilfreds og glæde sig over det daglige gode liv på de kristne friskoler. Således kunne vi læne os tilbage og nyde, at her går det godt. Men sådan gør vi ikke - og sådan gør "man" ikke i en tid, hvor der er fokus på udvikling, effektiviseringer og hunger efter nyheder døgnet rundt.

Vores dronning var modig, da hun i sin sidste nytårstale opfordrede danskerne til "*at gøre noget, der ikke er nødvendigt, noget der ikke er behov for, noget unyttigt!*" Sådan tænker man ikke i et moderne sundfund, der er afhængig af konkurrencestatens indtjeningsmuligheder. Det til trods synes jeg alligevel, det var klogt sagt af dronningen. Hendes betragtninger kan også give god mening omkring overvejelserne, hvordan driver man god skole?

Hun sagde videre: "*Jeg tror, det er vigtigt med oplevelser, der taler til vores sanser, noget, der befrugter vores fantasi, som nærer tanken, og som kan gøre vores verden større. Det er slet ikke så unyttigt endda.*"

En sådan tilgang kunne fint danne grundlag for en god pædagogik på de kristne friskoler og er slet ikke fjern for skolernes nuværende dagligdag. Det er sådanne oplevelser, eleverne husker. Det er også sådan dannelse bliver til. Og kunst for den sags skyld. Kunst er vel i bund og grund unyttigt, men vi vil nødigt undvære kreativiteten. Vi skal ikke være bange for at udfordre grænserne lidt og være unyttige.

Hæver vi imidlertid blikket fra dagligdagen og orienterer os rundt i den politiske verden, så forsvinder sorgløsheden. Der er meget, der kan bekymre FKF og de kristne friskoler. Den politiske debat det sidste års tid, følgevirkninger af lukningen af visse typer friskoler og stramminger af tilsynet m.m. er alt andet end opmuntrende. Mediernes indflydelse og de sociale mediers debatniveau er skræmmende. Er der overhovedet plads til mindretal i Danmark og folk, der tænker lidt anderledes?

Kristendommens status i Danmark - og hvad er den egentlige dagsorden?

Danmark er et kristent land. Det er flertallet stadig enige om. Det glæder de kristne friskoler. Godt 75% af befolkningen er medlemmer af Folkekirken. Og havde vi ikke bl.a. københavnernes til at trække ned i statistikken, ville tallet være omkring 80%. Hvis spørgsmålet derimod er, hvad er kristendom og et kristent land, bliver billedet mere broget. Folkekirken er efterhånden så rummelig, at kristendommen nogle steder er udvandet. Der er præster, der ikke er i stand til at kende forskel på religion i almindelighed og kristendom i særdeleshed. Resultatet er en sammenblanding af alting. Det er forvirrende. Når samtidig kristendomsundervisningen stort set er forsvundet fra den danske folkeskole, hvordan skulle almindelige mennesker så skaffe sig viden om, hvad det vil sige, at Danmark er et kristent land? Det bliver bare til nogle fornemmelser og tilfældigheder.

I udlændigedebatten høres undertiden argumentet, at Danmark, som et kristent land, kommer under pres, hvis der kommer for mange fremmede til landet. Hvad er det, man er bange for at miste? Er det en reel frygt for, at kristendom skal glide ud, – eller er det en islamforskrækkelse? Jeg har en mistanke om, at det er det sidste: en frygt for det ukendte og fremmede. At værne om kristendommen er man ikke så optaget af, når det kommer til stykket.

Inden for de sidste 10 år har ateistisk samfund med deres oplysningskampagne forårsaget et stort indhug i antallet af danskere, der bekender sig til kristendommen. Det kan ses på medlemstallet til Folkekirken. Helt konkret har ateistisk samfund hjulpet folk med at melde sig ud af Folkekirken. Det har været med til at sætte Dan-

mark som et kristent land under pres. På 10 år er Folkekirkens medlemstal faldet fra 83% til 75% på landsplan. Faldet er størst i storbyerne. Stigningen i antallet af muslimer i Danmark er ikke tilsvarende stort. Hvis dagsordenen er at bevare Danmark som et kristent land, er det ikke kun fremmede religioner, der udgør en fare. Det gør ateistisk samfund også. En forskel er dog, at ateistisk samfund er mere åbne om deres aktiviteter end muslimerne.

At bidrage til mere oplysning om kristendom er en vigtig opgave for skolen. Det er imidlertid ikke en opgave den danske skole har brugt ret meget tid på de sidste mange år. Tilstedeværelsen af andre religioner i Danmark kan virke positivt, så danskerne søger mere viden om religion og kristendom. Det kan skabe en nysgerrighed og gøre danskerne mere bevidste om, hvor de selv står. Den tyske kansler Angela Merkel har udtalt, at *problemet ikke er, at der er for meget islam i de vestlige samfund, problemet er fraværet af kristendom*. Mere præcis kan det ikke siges.

De kristne friskoler ønsker at stå for en klassisk kristendom, og den vil vi gerne være med til at udbrede kundskaber om.

Nogle politikere og medier kan ikke skelne mellem religion og kristendom. Islam og kristendom er meget forskellige. De kristne friskoler vil gerne være med til at kæmpe for Danmark som et kristent land. Det betyder ikke, at andre religioner skal forbydes, hvis de i øvrigt overholder landets love. Ifølge grundloven er der religionsfrihed i Danmark. Opgørelsen af folkekirkemedlemmer i Danmark er ikke det eneste udtryk for kristendoms status i Danmark, da der også er kristne, som ikke er medlem af Folkekirken.

Religionen skal ud af det offentlige rum. Kristendom er ikke en religion

Anders Fogh Rasmussen blev under Muhamedkrisen tilbage i 2005 blandt andet kendt for at sige, at religion skal ud af det offentlige rum. Det er svært at forestille sig et kristent land, hvis tro ikke må være synlig. Hvis Foghs ærinde var at afskaffe kristendommen i Danmark giver hans udsagn mere mening. Men det ville kræve en grundlovsændring. Bertel Haarder forsøgte i 2005 at redde Fogh ved at præcisere, hvad Fogh mente. Haarder sagde noget i retning af, at Fogh vist ikke mente det evangelisk-lutherske, som er grundlaget i Den danske Folkekirke. Anders Foghs udsagn var inkonsekvent, for

skulle det tages for pålydende, ville det betyde, at disse tegninger, som havde et religiøst indhold ikke måtte trykkes - altså i det offentlige rum. Fogh argumenterede jo netop for, at disse tegninger skulle kunne trykkes i ytringsfrihedens navn. Religioner, der lever skjult, kan føre til parallelsamfund. Miljøer som Hizb-ut-Tahrir, foregår ofte uden for offentligheden. Religioner må frem i lyset.

De kristne friskoler går ind for åbenhed.

Forældrene har således ret til at forvente, at en skole står ved sit grundlag i fuld åbenhed. Den "vare" en kristen friskole har på hylden, er også den vare, der rækkes over disken. Det hænder, at ubrugelige ord finder vej til de kristnes sprogbrug. "Højrefløjskristen" og "fundamentalist" er eksempler på sådanne ord. Det er dog ikke så ofte man møder disse ord mere. Og godt for det. Hvordan kan folk flest forbinde det med andet end Donald Trump, islam og kristendom i nationalistisk indpakning? Vi er ikke "højre-fløjskristne" eller fundamentalister.

Religion og kristendom har i tidens løb været årsag til mange krige. I den forbindelse har politiske ideologier og religion ikke noget at lade hinanden høre. Politiske ideologier har også i tidens løb været skyld i mange krige. Lige så lidt som det giver mening, at religionen skal ud af det offentlige rum, giver det mening at gemme politiske ideologier af vejen. Religion skal som alle andre anskuelser kunne modsiges i det åbne rum. Det kan være det Grundvig mente, da han sagde "Munden er fri, og hånden er bundet". Vi må tale, debattere, men den dag, mennesker vælger at løfte hånden mod deres modstandere – altså bruge tvang, har Danmark et domstolssystem til at klare den slags. Alt er tilladt på én betingelse, at landets love overholdes.

"Vores religion er usynlig – og sådan skal det være"

Sådan skrev præstedatteren og politikerens fra Dansk Folkeparti MF, Marie Krarup i et debatindlæg i Berlingske den 14. december 2017. Græsted skole aflyste julegudstjenesten i 2017, hvilket gav anledning til en del debat. Marie Krarup stiller sig kritisk i den forbindelse, da hun mener, at skolens begrundelse for at aflyse har noget at gøre med, at en julegudstjeneste forvirrer skolens tosprogede elever med en anden religiøs baggrund. Marie Krarup skrev videre: *"Det, som muslimerne – og mange danskere med dem – ikke har forstået, er at den*

protestantiske kristendom er en usynlig religion. (Her må hun så være uenig med Bertel Haarder). Den protestantiske kristendom kan ikke ses uden for kirkerne, fordi man inde i kirkerne prædiker, at mennesket er frelst af Jesus, som døde på korset. Derfor skal og kan mennesket ikke selv gøre noget for at frelse sig selv. Jo, tro på budskabet. Men hellige love, særlige spiseregler og påklædningsregler duer ikke til noget som helst.”

Spørgsmålet er, om Marie Krarup har ret? Ja, det har hun for så vidt, at det alene er Jesus, der frelser. Mennesker kan ikke frelse sig selv. Marie Krarup sidestiller så muslimer og kulturkristne. Begge grupper er uvidende om kristendom. Det har hun også en pointe i. En kulturkristen jul med nisser, juletræ og gaver, men uden Jesus og julesalmer har ikke noget med kristendom at gøre, siger hun. Ligeså lidt som særlige spiseregler og påklædningsregler, som findes f.eks. inden for islam, har noget med kristendom at gøre. I forhold til muslimer og flygtninge gør Marie Krarup kort proces, de skal sendes ud af landet hurtigst muligt.

At være kristen har nogle konsekvenser. Ordentlighed, næstekærlighed og omsorg i medmenneskelig omgang er ikke en betingelse for at være en kristen, men er en naturlig konsekvens. Kristne lykkes ikke altid med f.eks. at vise omsorg, men det skal ikke hindre os i at forsøge. Disse egenskaber ved kristendommen kan ikke skjules. Derfor har Marie Krarup ikke ret i, at vores religion(!) er usynlig.

De kristne friskoler arbejder med dannelse, næstekærlighed, solidaritet, fællesskab, pligt og ansvar. Det gør vi i fuld offentlighed.

Marie Krarup slutter sit indlæg af med en urimelig kritik af lærerne: *”Det sørgelige ved historierne om de aflyste juleafslutninger i kirkerne er, at det oftest ikke er hverken de danske eller de muslimske børn eller forældre, som ønsker dem afskaffet. Oftest er det lærerne. Måske det netop var dem, som havde brug for en gudstjeneste eller et kort kursus i kristendom, hvor de kunne få tingene sat på plads?”* På de kristne friskoler tror vi ikke på sådanne korte kurser for lærere – eller for alle andre for den sags skyld. At tvinge kristendomskurser ned over mennesker, kommer der ikke noget godt ud af. At de kristne friskoler deltager i julegudstjenester er dog ikke til diskussion. Det er en del af den ”vare” man får, når man melder sine børn ind på en af disse skoler.

Hvordan kommer ”det kristne” til udtryk på de kristne friskoler?

De kristne friskoler er uafhængige af menigheder og kirker. De er selvstændige enheder, der alene skal leve op til friskoleloven. De kristne friskoler baserer deres arbejde og grundlag på de kristne værdier. Ansatte er personlige kristne. Ellers giver det ikke mening at drive kristne friskoler. Der er morgensang, andagter og der synges bordvers på de fleste kristne friskoler. Ved morgensang er det naturligt med kristen forkyndelse, men når der undervises er det netop undervisning og ikke forkyndelse.

Ved elevoptag på de kristne friskoler er det ikke et krav, at forældre og elever er troende eller kirkelige. Når forældre vælger en kristen friskole til deres barn er det imidlertid hele pakken, de vælger og ikke kun udvalgte dele. Elever kan således ikke fritages af religiøse grunde for deltagelse i f.eks. kristendomsundervisning eller juleafslutning på en kristen friskole.

At overgive styringen til den, vi tror på

Den konservative politiker og MF, Naser Khader skriver i Berlinske den 19. februar efter et besøg i Jerusalem:

”Jeg er generelt træt af religion, for den bliver ofte katalysator for nogle alt for menneskelige instinkter, og det er ikke de gode. Der er alt for meget selvhævdelse og fordømmelse.” Han skriver her om både muslimer og kristne. Naser Khader har en pointe, som kan give stof til eftertanke. Naser Khader skriver videre:

”Lige så meget, som religion hænger mig ud af halsen, lige så stor sympati har jeg for den personlige tro, spiritualiteten. Og lige så meget, den tossede og fanatiske religionspraksis frastøder mig, lige så rørende synes jeg, det kan være, når man ser inderligheden og ydmygheden hos mennesker, der søger. Jeg har fået nok af religiøsitet og udvendig skiltning med religion, men jeg kan identificere mig med mennesker, der i stilhed søger åndelige svar.”

Naser Khader har ret i, at der findes kristendom uden liv, som består af tomme religiøse riter og menneskelig selvprofilering. Det har ikke meget med kristendom at gøre og vidner om en lille Gud, som mennesker i den situation tror på. I stedet for menneskelige intriger og måske endda magtkampe i skolebestyrelser og personalegrupper, skulle vi måske overlade noget mere ledelse til den Gud, vi tror på. Det betyder ikke, vi skal være naive. Gud har skabt mennesker med evner og en forstand til

at tænke sig om. Det skal vi selvfølgelig også gøre brug af, når vi står i vanskelige situationer.

Brug friheden!

Grundloven giver frihed til at drive frie grundskoler i Danmark. Udfordrer de kristne friskoler denne frihed tilstrækkelig, eller har vi en tendens til at bøje nakken og rette ind? En frihed, der ikke bruges, er i fare for at forsvinde. Alle kristne friskoler bør være i stand til at besvare spørgsmålet: "Hvad bruger vi friheden til?"

- De kristne friskoler er ikke bare folkeskoler med morgensang, eller som en folkeskole for 15 år siden.
- De er også forskellige fra andre friskoler og privatskoler i Danmark. Det er derfor, der er forskellige skoleforeninger for de forskellige typer af friskoler.
- De kristne friskoler har deres egen kultur og tilgang til de kristne værdier, som er unik i den danske skoleverden.

De kristne friskoler vil noget med eleverne, hvor værdierne er i spil. Det er helt umuligt at definere en særlig kristen friskole pædagogik. Skolerne er forskellige, og der er meget pædagogik på skolerne. Det er vigtigt at blive ved med at debattere "den gode skole" og udfordre friheden. Det bliver vi aldrig færdig med, for der er nemlig ikke en endegyldig løsning på, hvordan vi driver en god kristen friskole. Vi har således noget at deltage med i debatter i det offentlige rum og i pressen.

Vi kan være mere aktive i forhold til at udbrede kendskabet til de kristne friskoler ved at invitere lokale politikere og kommunale samarbejdspartnere på besøg. FKF kan ikke gøre det alene, de enkelte skoler må på banen. Kort sagt være mere udadvendte, så det bliver tydeligt, at de kristne friskoler VIL noget og gør brug af friheden.

35 kristne friskoler

Som tidligere nævnt er indtrykket, at dagligdagen på de kristne friskoler er præget af stort engagement og glade mennesker. Udfordringer små som store løses. Det samlede elevtal er svagt stigende, og der er nu i alt godt 7.600 elever på de 35 kristne friskoler. Den 1. maj 2018 lukker den kristne friskole i Lemvig. Den 5. september 2017 var der 31 elever på skolen, og der var brug for flere elever, hvis skolen skulle overleve. De sidste måneder er der gjort en ihærdig indsats for at skaffe flere elever. Anstrengelserne har ikke båret frugt. Gennem snart mange år er der udført et imponerende arbejde af bestyrelse og ansatte på Lemvig kristne Friskole. Her kan man virkelig tale om ildsjæle. Engagementet har været helt ud over

det sædvanlige. Så meget desto mere ærgerligt er det, at det ikke lykkedes at redde skolen. Alle omkring skolen kan med ro i sindet sige, at alle muligheder er prøvet af. Det har været et virkelig beundringsværdigt arbejde. Vi vil ønske for Lemvig kristne Friskole, at tiden frem til lukningen må forløbe godt.

Torsdag den 26.4. slutter skolen af med en stor "taknemmelighedsfest", for at fejre alt det, som skolen har betydet for mange børn og forældre igennem de sidste knap 11 år.

I Århus er arbejdet med at starte en ny kristen friskole langt fremme. Skolen hedder Salomoskolen. Planen er at starte til august 2018 i området omkring Kalenderkvarteret i Hasle. Skolens bestyrelse er i fuld gang med at finde egnede lokaler og skoleleder. Forhåndstilmeldinger ser meget lovende ud og med den geist, bestyrelsen lægger for dagen er der vist igen tvivl om, at Salomoskolen nok skal komme i gang.

Personsager

Det sidste årstid har der været meget få personalesager på de kristne friskoler, hvor udfaldet blev en opsigelse. Det glæder vi os over og det er også med til at give arbejdsro og muligheder for at drive god skole.

OK 18

Omkring de igangværende overenskomstforhandlinger og den fastlåste situation, har FKF for så vidt ingen kommentarer til disse. Vi er ikke blevet spurgt eller holdt orienteret undervejs og ved kun, hvad der kan læses i pressen. Indtrykket er, at ud over de to traditionelle parter i en overenskomstforhandling nemlig lønmodtagerne og arbejdsgiverne, er der også en 3. part, som fylder rigtig meget. Det er pressen. Medierne udnytter enhver anledning til at få en god historie, som sjældent indeholder den fulde sandhed. Der er heller ingen tvivl om, at begge parter bruger medierne i deres egen sags tjeneste, for at fremme deres egne synspunkter i forhandlingerne mest muligt. Derfor skal man ikke tage alt, hvad man hører og læser i medierne for pålydende. Et ringe håb kunne være, at forhandlingerne kunne føre frem til gode løsninger, der virker ude på skolerne. Men erfaringen viser, at overenskomstforhandlinger ikke nødvendigvis munder ud i lette og gennemskuelige løsninger. Bare se på lærernes lønsystem, der efterhånden er helt ugennemskuelig for almindelige mennesker efter mange mere eller mindre tilfældige knopskydninger. FKF kunne bestemt se nogle fordele ved, at lønsystemet blev forenklet og mere gennemskueligt. Men det er nok lettere sagt end

gjort, og FKF tør ikke håbe, at det sker ved de igangværende overenskomstforhandlinger.

FKF's holdning er, at de ansatte på de kristne friskoler skal have en løn, der er sammenlignelig med alle andres løn i Danmark i tilsvarende stillinger. Med dette udgangspunkt kunne det være rart, hvis lønnen kunne slås op i en tabel og alle ørkesløse diskussioner om særlig løntillæg kunne undgås. Det er ikke altid enkelt, at sammenligne offentlige og frie skolars løn. Hvis det kunne sikres, at lærerne bevarer lønnen og ikke lider tab, kunne det også være befriende at slippe for tælleriet omkring undervisningstillægget.

Lov 409 kom til verden på en uheldig måde i 2013. Sådan er historien blevet. FKF ser gerne at der rettes op på dette, men har bestemt intet ønske om at komme tilbage til de rigide arbejdstidsaftaler fra før 2013.

BUPL

BUPL tabte voldgiftsagen i december 2017 omkring pædagogers deltagelse i skolearbejdet. Lærerarbejde er lærerarbejde og ikke pædagogarbejde. De kristne friskoler er i øjeblikket i gang med at sikre sig, at alt er i orden på skolerne, når det gælder grænsen mellem lærer- og pædagogarbejde. På de frie grundskoler er der ikke noget uddannelseskraft, altså at lærerne skal være læreruddannede. I princippet kan skolerne ansætte hvem som helst til at varetage lærerarbejdet. Det betyder, at det ikke er så lige til at skelne mellem pædagogarbejde og lærerarbejde i klasselokalet. Begge skal derfor som udgangspunkt have lærerløn.

Krifa

På vegne af de skoler, der har tegnet overenskomst med Krifa på rengørings-, pedel- og sekretærområdet, har FKF forhandlet med Krifa om ny overenskomst. Vi er enige om tingene undtagen på lønområdet. Vi afventer udviklingen af lønnen på det øvrige arbejdsmarked, før forhandlingerne afsluttes.

Rekruttering af kristne lærere

I FKF's strategi 2020 omhandler et af punkterne, motivation af kristne unge til at læse til lærere. Det har været et af de områder, der har fyldt på FKF's bestyrelsesbord i årets løb. Det giver ikke mening at ansætte f.eks. ateistiske eller muslimske lærere på de kristne friskoler. Disse lærere vil mangle vigtige forudsætninger omkring de kristne værdier. På denne baggrund giver det f.eks. heller ikke mening for kristne friskoler at være tilknyttet almindelige vikarbureauer. Der er nok en del vikarer,

der vil betakke sig for at synge bordvers eller stå for en morgensang med fadervor på en kristen friskole.

Disse krav betyder, at ansøgerfeltet af lærere og pædagoger på de kristne friskoler til ledige stillinger kan være snævert. I nogle områder af landet har der de senere år været meget få eller ingen ansøgere til ledige lærerstillinger. Det er et problem, og kan blive de kristne friskolers akilleshæl. Derfor er det et af de områder FKF har særligt fokus på.

FKF's selvforståelse

FKF er en skoleforening. For få år siden var selvopfattelsen i FKF, at FKF kun er en forening for skoler, men i takt med, at der kommer flere private institutioner med vuggestue og børnehaver, har udviklingen overhalet denne holdning. Friskoleloven indeholder en bestemmelse om, at frie grundskoler kan have både en vuggestue og en børnehave tilknyttet. Stigningen i antallet af vuggestuer og børnehaver betyder, at den pædagogiske personalegruppe er vokset på disse skoler. Det giver nye muligheder, men det gør også noget ved kulturen og selvforståelsen ude på skolerne med flere pædagoger. FKF's kurser for institutions- og SFO-ledere har fået mere volumen de senere år med de flere nye private institutioner. I januar 2018 var skolelederne inviteret med på institutions- og SFO ledernes kursus. Det var en god dag, hvor der netop blev arbejdet med bl.a. selvforståelsen og samarbejdet ude på skolerne. Institutionsområdet fylder ikke meget i det daglige arbejde på sekretariatet i Hedensted, men der finder en vis rådgivning og vejledning sted. I 2017 blev det muligt for vuggestuer og børnehaver under friskoleloven under en kristen friskole mod et kontingent på 30 kr. pr barn at modtage rådgivning og deltage på kurser m.m. i FKF regi. Der er fortsat en egenbetaling. Eksterne kristne institutioner kan fortsat købe ydelser og deltage i kurser mod konkret betaling, men er som sådan ikke medlemmer af FKF. Det er der flere, som benytter sig af.

Kurser i FKF

Med konsulent Torben Mathiasens ansættelse har FKF igen mulighed for at tilbyde flere kurser. Foreningen koncentrerer sig om de mere værdibaserede kurser i fag som dansk, kristendomsundervisning og seksualundervisning. Endnu har kurserne generelt ikke været det helt store tilløbsstykke, men vi giver ikke op. Torben har været rundt på besøg på alle skoler. Nogle steder har han afholdt kurser og oplæg, andre steder har det været til en

snak. En gruppe har arbejdet med læseplan og vejledning i faget kristendom. Det er så absolut et kerneområde i FKF's arbejde, og det prioriterer vi derfor højt. Der har også været afholdt kursus for nye lærere og bliver igen til efteråret, og der er planer om et nyt kursus for nye ledere.

Skoleledermøder og dialogmøder Kontakten til baglandet

To gange om året afholdes dagsmøder med skoleledere i henholdsvis øst og vest Danmark. Det er møder, hvor FKF fornemmer ønsker og behov ude på de enkelte skoler. Det samme med dialogmøderne for bestyrelser og skoleledere. Disse møder afholdes normalt i januar måned tre forskellige steder i landet. Det er fyraftensmøder, hvor der indledes med fællesspisning. Her møder FKF skolebestyrelserne og fornemmer behov og ønsker ude på skolerne set fra skolebestyrelsernes synsvinkel. Møderne her i januar 2018 var meget velbesøgte. Det var meget givende møder. De handlede bl.a. om stramninger af tilsynet. F.eks. at ministeriet med forslaget får beføjelser til at lukke en skole, uden at skolen har været sat under skærpet tilsyn, og der indføres en særlig godkendelsesproces ved oprettelse af nye friskoler. I årets løb er der desuden mange telefonsamtaler, formelle og uformelle møder med skolerne, hvor formand/bestyrelse og daglig leder får mange input til hvad der rører sig rundt omkring på de kristne friskoler.

TAK

Tak til samarbejdspartnerne i de andre skoleforeninger. Hjælpsomheden er stor. I det forløbne år har vi hver især haft travlt meget mange ting. Vi har mødtes knap så tit. Formændene mødes til formandsmøder 4 gange om året. FKF har meget glæde af samarbejdet med de øvrige foreninger, og ville have svært ved at undvære dette. Så stor TAK for det.

- Tak til Fordelingssekretariatet. TAK til Steen Bersan for samarbejdet gennem årene.
- Tak til alle samarbejdspartnere i ministerier, styrelser og fagforeninger FSL, Frie Skolers Ledere, BUPL og KRIFA.
- Tak til min egen bestyrelse. Tak for samarbejdet og fællesskab gennem året.
- Tak til Edvard Holm Nielsen for samtaler gennem året og dit formandskab for skolepuljen.
- Tak til de forskellige, der sidder i FKF's udvalg.

- Tak til de kristne friskoler for opbakning og medleven. Tak fordi I viser os den tillid, at vi må være bestyrelse i FKF.

En særlig tak til de daglige ansatte i FKF.

- Tak til forretningsfører Jette Vibe Filbert.
- Tak til konsulent Torben Mathiesen.
- Tak til den daglige leder Hans Jørgen Hansen

*På bestyrelsens vegne
Thorkild Bjerregaard
Herning den 9. marts 2018*